

“Beweging rond Pasen”

Mattheus 28: 11 “Terwijl zij onderweg waren...”

Actie! Dat is wat de overpriesters en Farizeeën niet kan worden ontzegd. Ze zijn de achterliggende dagen druk geweest met de veroordeling van Jezus. Tussendoor kwamen de voorbereidingen voor het Paasfeest. Het is nu achter de rug. Jezus is dood. Het Pascha is gevierd in de afgelopen Paasnacht. En paar woorden blijven alleen nog irriteren in hun gedachten: *‘Na drie dagen zal ik opgewekt worden’*. Woorden kunnen in je hoofd blijven rondspoken. Ze kunnen er niet los van komen. Moe of niet, toch maar naar Pilatus. Hij zal wel gedacht hebben. Daar heb je ze weer. Wat zullen ze nu weer hebben? *“Heer, wij herinneren ons dat deze verleider gezegd heeft toen Hij nog leefde: Na drie dagen zal ik opgewekt worden. Geef dan bevel dat het graf tot de derde dag toe beveiligd wordt, opdat zijn discipelen Hem ’s nachts misschien niet komen stelen en tegen het volk zeggen: Hij is opgewekt uit de doden. En dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste.”*

Wat bezielt deze joden om zo’n drukte te maken? Stel dat het zou gebeuren, zou het volk zo’n verhaal van de discipelen geloven? De joden wilden niet eens geloven in de opstanding nadat de wachters vertelden wat er gebeurd was bij het open graf. Thomas kon niet eens geloven in de opstanding, zelfs niet toen zijn vrienden vol enthousiasme vertelden over hun ontmoeting met Jezus. Wie zou dan geloven in een verhaal van de discipelen over een opgestane Messias die zich vervolgens niet meer liet zien. Was dit nu echt zo’n gevaar voor deze joden?

Ik denk dat er een dieper vermoeden ligt onder hun vraag aan Pilatus. Een vraag die ze niet uitspreken, maar die wel blijft rondspoken in hun hoofd. Stel je voor dat Jezus weer tot leven komt, dat Hij opstaat van tussen de doden uit, wat dan? Ja, als je dit stille vermoeden in je hart hebt, dan wil je wel actie ondernemen, zelfs op de sabbat! Want wat doe je als Jezus, die je net hebt laten kruisigen, weer terugkeert? Zijn opstanding zou betekenen dat alles waar is wat Hij gezegd en geleerd heeft. Als Hij opstaat van tussen de doden uit, dat is dat een onmiskenbaar spreken van God. Met zijn opstanding staat mijn leven op het spel. Dan is Hij de koning over het leven en niet meer ik.

Pilatus is minder onder de indruk. Zijn reactie komt hierop neer: Zoek het zelf uit! Beveilig het graf zo goed als je kunt met je eigen tempelwachters die de orde in de tempel bewaken. Dat de wachters bij het graf geen soldaten van Pilatus waren blijkt uit vers 65. In de vertaling staat ‘hier’ schuin gedrukt. Letterlijk staat er: ‘U hebt een wacht’. Na de opstanding komen die wachters dan ook niet terug bij Pilatus, maar bij hun eigen opdrachtgevers, de overpriesters en farizeeën. Pilatus is er helemaal klaar mee. De joden zijn er niet klaar mee. Helemaal niet als blijkt dat hun vermoeden gegrond was. De wachters komen op de derde dag terug met een boodschap die inslaat als de bliksem: ‘Hij is opgestaan’. Dit zet ze op een kruispunt. Want als Hij opgestaan is van tussen de doden uit, staat hun leven op het spel. Opstanding is Gods onmiskenbaar spreken over een rechtvaardige, de Rechtvaardige. Dan is alles wat Hij gezegd en geleerd heeft Gods waarheid voor hen en over hen.

En zo is het. Met zijn opstanding staat mijn leven op het spel. Als Hij de dood en het leven in zijn handen heeft, dan ligt mijn leven in zijn handen. Als Hij de koning van het leven is, is Hij ook Koning over mijn leven. Dan kunnen we het wonder verdoezelen, het graf verzegelen,

de opstanding van Christus ontkennen, maar als Hij leeft zal ik Hem een keer ontmoeten. De opstanding van Jezus ontkennen is spelen met je leven. Het eeuwige leven staat op het spel.

Actie! De vrouwen die bij het graf van Jezus vandaan komen zijn ook actief. Met vrees vanwege het grootse gebeuren. Met grote blijdschap vanwege het feit dat hun Heiland leeft. Met zijn opstanding herleeft de hoop als nooit tevoren. De hoop op de Koning, het Koninkrijk van God, het heil voor de mensen en de schepping, de hoop dat alle dingen nieuw zullen worden! Deze Evangeliewoorden gaan rondzingen in hun gedachten.

Met welke groep loopt u mee? Met de wachters die met de leugen op weg gaan, dat de discipelen het lichaam hebben gestolen en dat de opstanding een verzinsel is? Of met de vrouwen, de discipelen, de vele miljoenen die uit alle volken zijn roepstem hebben vernomen en geloofd? Wij zoeken Jezus de Gekruisigde, die onze zonden betaalde op Golgotha. We zoeken Jezus de Opgestane, die ons leven opneemt in zijn eeuwige toekomst van een nieuwe hemel en aarde. Wie Hem zoekt in de woorden van het Evangelie wordt door Hem gevonden.

Ds. P. van de Voorde
Wijngaarden