

“Alledaagse prediking”

Luk.14:12-24: *“Kom, want alle dingen zijn nu gereed”*

Het blijft altijd weer verbazen waar de Heere Jezus zijn preekstof vandaan haalt. Het gaat over schapen en bokken, het werk van een goede en een slechte herder, een onvruchtbare vijgenboom, zuurdeeg, smalle en brede poorten, een onrechtvaardige rechter, talenten en ponden, landbouwers. Je kunt het allemaal vinden in het Lukas Evangelie. Hij maakt met een penning in de hand een korte preek over eerlijk belasting betalen. Iedereen begrijpt vanuit de gelijkenis van de verloren zoon hoe goed God is. Een naar aanleiding van de uitnodiging voor een maaltijd laat Jezus zien hoe welkom mensen zijn in Gods Koninkrijk. Hij is zelf onder de genodigden tijdens een maaltijd als hij deze gelijkenis in Lukas 14 uitspreekt. Door de leiding van de Vader sprak Hij altijd een woord op en juiste tijd en plaats. En door zijn verbondenheid met de leefwereld van mensen, zat Hij schijnbaar nooit verlegen om een voorbeeld. Zo bracht Hij Gods boodschap met een herkenbaar voorbeeld dicht bij huis. Een mooie les voor ons als predikers, die vaak gevraagd worden om voorbeelden te gebruiken om de boodschap ‘thuis te brengen’. Een gebedspunt om alledaagse prediking: herkenbaar, verhelderend en vol van inhoud.

De gelijkenis van de grote maaltijd vertelt Jezus als Hij aanligt aan de maaltijd. Hij is één van de gasten in het huis van een vooraanstaande farizeeër. Makkelijk heeft Jezus het niet. Er wordt scherp op Hem gelet. Jezus let ook op. Hij ziet hoe daar aan de tafel allerlei spelletjes worden gespeeld. Niet onschuldig. Het gaat daar genadeloos aan toe onder deze vooraanstaande gasten. Ze willen vooraanstaan. Jezus ziet hoe ze de belangrijkste plaatsen aan tafel voor zichzelf uitkiezen. Hoogmoed heeft dat. Jezus ziet ook met welke motivatie de farizeeër de gasten heeft uitgenodigd. Zorgvuldig geeft deze de gasten geselecteerd. Hij koos de rijkste en voornaamste vrienden en bekenden uit. Een slimme zet, waar je beter van kunt worden. Hij rekende erop: ‘Ze zullen ook mij uitnodigen. Zo hoor ik er helemaal bij’. Op deze manier werk je jezelf op. Weliswaar ten koste van de minderbedeelden, maar die hebben toch niets te bieden. Dit heet eigenbelang. Jezus legt er de vinger bij. Leerzaam, maar ook ontdekkend. Het is niet fijn als iemand even het kleed optilt om te laten zien welke spelletjes er gespeeld worden onder ‘tafel’. Het is ook een van de redenen dat ze Jezus niet erkennen als Messias. Dan moeten ze voor de dag komen. Het spel moet in de doos om vervolgens Jezus te volgen in de weg van liefde, eerlijkheid en gezonde dienstbaarheid.

De gelijkenis is snel gemaakt aan tafel. Jezus laat zien hoe het er aan toe gaat in Gods Koninkrijk. Een gastheer heeft er velen uitgenodigd voor de maaltijd en de roep komt: ‘Komt, want alle dingen zijn nu gereed’. De genodigden horen duidelijk de oproep van de knecht. Helaas. Ze hebben het te druk met de zaak, het werk en de relaties. Ergens ook wel begrijpelijk. Het is belangrijk en je kunt er vol van zijn. Gevaarlijk terrein is het wel. Je kunt

zomaar vergeten dat er nog iets *belangrijker* is. En er staat nogal wat op het spel. Niet komen betekent geen uitstel, maar annulering. Anderen gaan die plaats innemen.

Dit is de kern van de gelijkenis. Want nu wordt de knecht erop uit gestuurd naar een hele andere doelgroep: armen en verminkten, kreupelen en blinden. Mensen die weinig meer hebben om hoogmoedig van te worden. Mensen die ook niets te bieden hebben. Ze komen. Zo gaat het in het alledaagse Koninkrijk. Wie genoeg heeft aan zichzelf, eigen belangen, status en eer, is wel genodigd, maar komt niet. Zij die hun armoede zien als sterfelijk en schuldig mens, die komen, ze gaan naar binnen. Je hoeft niets mee te brengen. Dat staat al op tafel. Verlangt u om te komen, kom dan gerust! Jezus Christus roept u en jou door het Evangelie. 'Kom!' Door het gelovig vertrouwen mogen we de oproep van Jezus in ons hart aanvaarden en weten: Er is een plaats gereserveerd, ook voor mij.

De tafel is hier een beeld van Gods Koninkrijk. Jesaja schreef erover in Jes. 25: 6-9. Een prachtig beeld van Gods feestmaal voor hen die komen. Je mag delen in Gods goede gaven. God schenkt die goede gaven in zijn Zoon, Jezus Christus. Gratis, uit vrije genade voor elk die gelooft: vergeving van zonden, het eeuwige leven, troost voor tranen, eeuwig vrij om ons te verheugen en te verblijden in Gods heil. Het Avondmaal mag er een bevestiging en afschaduwing van zijn. Soms voelt het alsof je iets mee moet brengen; waardigheid in jezelf bijvoorbeeld. Lees dan deze gelijkenis nog eens door! Komt want *alle* dingen zijn gereed. Op Golgotha is betaald!